



Hoge bergen en indrukwekkende kloven, uitgestrekte hoogvlaktes en romantische dalen, weiden, bossen en heldere beekjes, rivieren en meertjes: het Zwarte Woud lijkt wel weggelopen uit een prentenboek. Al meer dan 100 jaar komen toeristen hier genieten van de zuivere lucht. Wist u trouwens dat het Zwarte Woud een bijzonder geneeskrachtig klimaat heeft en dat de zon hier meer schijnt dan elders? Deze mooie streek, als het ware het spiegelbeeld van de Franse Vogezen, is de bestemming bij uitstek voor een korte vakantie in de groene natuur. Dit is de streek van de koekoeksklokken en de bollenhoeden, waar de traditionele klederdracht nog dagelijks gedragen wordt en waar gastvrijheid het dagelijks leven kleurt.

DAG 1

We vertrekken 's morgens richting Luik en Luxemburg. Voorbij het Franse Metz gaat het richting Straatsburg om zo in het prachtige gebied van het Zwarte Woud toe te komen. Tijdens de reis houden we natuurlijk een stop voor een vrije lunch. Onze verblijfplaats Obersimonswald is het ideale uitgangspunt voor al onze uitstappen. Kamerverdeling en avondmaal.

DAG 2

Of de mensen in Freiburg nu zo vrolijk zijn, omdat bij hen de zon meer schijnt dan elders, of dat ze met zoveel zon beloofd worden, omdat ze vrolijk zijn – wie zal het zeggen? Maar één ding is zeker: het is beslist geen straf om in de meest zuidelijk gelegen grote stad van Duitsland te vertoeven. Want behalve vrolijke mensen heeft Freiburg nog meer te bieden: één van de mooiste historische stadskernen van Duitsland, doorsneden door de typische 'Bächle', kleine waterlopen naast de voetpaden. Een rijke cultuur en geschiedenis, vele cafés en gezellige kroegjes, de Badische keuken en een prachtige omgeving. En een sfeer die gewoon wat ongedwongener en onbezorgder – of kortweg: zuidelijker – is dan in andere plaatsen.

DAG 3

In Triberg zetten we de indrukwekkende watervallen op de gevoelige plaat. Daarna gaat de reis verder via Schönwald, de bakermat van de koekoeksklokken. In Gutach stappen we het unieke openluchtmuseum Vogtsbauernhof binnen. Hier vinden we een boeiend overzicht van het leven in de 16de en 17de eeuw. De ovaalvormige binnenstad van

Haslach is nog gedeeltelijk ommuurd en heeft diverse fraaie vakwerkhuisen: dé plaats bij uitstek voor een overheerlijk stukje Schwarzwalderkirschtorte.

DAG 4

We maken een mooie tocht langs een prachtig stukje natuurschoon om uiteindelijk te arriveren aan de Titisee. Daarna verder tot de Schluchsee, het grootste meer van het Zwarte Woud. De terugreis gaat via Sankt Blasien en de Feldberg.

DAG 5

We starten de dag met een rit naar Schramberg, waar we u enkele keuze-opties laten. U kiest bijvoorbeeld voor het ErfinderZeiten-museum, dat verrassende linken legt tussen de uurwerk- en autogeschiedenis in het Zwarte Woud. Ofwel gaat u voor de autoverzameling Steim, waar u uw ogen kunt uitkijken op meer dan 100 oldtimers. Vele zeldzame en unieke modellen zag u enkel nog maar op tv! Het Dieselmuseum, eveneens op wandelafstand, herbergt de grootste vooroorlogse dieselmotor (1911) die fabrieken van stroom moest voorzien. Zeker een bezoekje waard! Tegen de middag rijden we door naar Alpirsbach. We geven u wat vrije tijd vooraleer we een bezoek brengen aan het oude klooster en de destijds daarbij horende brouwerij. Een proevertje kunnen we niet afslaan!

DAG 6

Na het ontbijt vatten we onze terugreis aan. We verlaten het Zwarte Woud via Freudenstadt en Baden-Baden. U krijgt onderweg de mogelijkheid om wat te eten. Tegen de avond arriveren we terug aan de verschillende afstapplaatsen.



HOTEL ENGEL

half pension

Dit mooie, gezellige familie hotel in Simonswald biedt accommodatie met gratis WiFi. Alle kamers zijn voorzien van een flatscreen-tv. In de eigen badkamer zijn toiletartikelen en een haardroger aanwezig. Het restaurant serveert uitstekende streekgerechten.

AFREIS: 10 JULI 2018

Prijs per persoon: € 535,-
Toeslag single: € 65,-

