



## DAG 1

's Morgens vertrekken we uit Herentals en spoedig laten we de Belgische grens achter ons. Na een poosje over de Duitse autosnelwegen gereden te hebben, stoppen we in Limburg an der Lahn. Het mooie autovrije stadscentrum staat in schril contrast met de mistroostige blik die de stadsrand maakt. Limburg is een vakwerkstad, vol vakwerkhuisen dus, waarin het heerlijk kuieren is. Ga op zoek naar het adres Römer 2-4-6 en bewonder het oudste vrijstaande huis van heel Duitsland, dat dateert uit 1289! Nadien rijden we door naar Grasellenbach voor kamerverdeling, avondmaal en overnachting.

## DAG 2

We blijven in de buurt van onze verblijfplaats. De eerste stop van onze excursie vinden we in Erbach, waar we het Schloss Erbach kunnen bezoeken. Ook al stamt een deel van dit kasteel uit de middeleeuwen, toch is het nog steeds goed onderhouden. De middag brengen we door in Michelstadt, een prachtig, goed bewaard gebleven middeleeuws stadje. Aan de door vakwerkhuisen omsloten markt staat het sprookjesachtige raadhuis dat in 1484 op eikenhouten palen is gebouwd. Na een wandeling door dit mooie stadje wordt het tijd om de innerlijke mens te verwennen. Geen vakantie in Duitsland zonder een frisse pint! We worden meegenomen op een reis door de brouwerij van Schmucker in het Mossautal. Nadien proeven we enkele biertjes!

## DAG 3

Slechts een handvol inwoners telt Amorbach, maar het heeft twee jaloersmakende barokke kerken, een uit vakwerk opgebouwd centrum, een Mariazuil en 'Europa's grootste museum van theepotten'. Zelden is het bouwmeesters gelukt een zo harmonieuze bouwstijl te creëren als met de vroegere abdij van de Benedictijnen, die dateert uit het midden van de 18e eeuw. In de abdijskerk staat een bekend barokorgel, met 66 registers en 5116 pijpen één van de grootste van Europa. We rijden door naar Miltenberg, ook wel de 'Parel van de Main' genoemd. Het stadje heeft een prachtig, historisch centrum met veel mooie vakwerkhuisen die vaak versierd zijn met prachtig gerestaureerde heiligbeelden.

## DAG 4

Heppenheim produceert enkele van Duitslands beste wijnen. Bovenop een heuvel die uitkijkt op de stad en de groene wijngaarden staat de middeleeuwse burcht Starkenburg. Het is gebouwd in 1065 en is

het oudste kasteel in de omgeving. We maken een wandeling door het mooie centrum en vergeten daarbij zeker niet de kathedraal. Na onze korte kennismaking met Heppenheim rijden we spoedig door naar Heidelberg, een stad die elke liefdesrelatie waard is, wereldberoemd en een evergreen in het internationale stadstoerisme. Het slot en zijn bijgebouwen horen samen met de Alte Brücke over de Neckar tot de meest indrukwekkende bezienswaardigheden die je op een reis door Duitsland tegenkomt.

## DAG 5

Vooraleer we vandaag naar huis rijden, bezoeken we eerst nog de oudste stad van Duitsland, Worms. De stad kan terugzien op een groots en belangrijk verleden, zo getuigen ook de veel prachtige bouwwerken. Hoewel Worms zich presenteert als een moderne stad, wordt de bezoeker toch telkens weer prettig geconfronteerd met de middeleeuwen. De Romaanse Keizerdom St. Peter; de oudste Synagoge van Duitsland, verschillende musea en gezellige winkels... Worms heeft veel in haar mars!



## HOTEL GASSBACHTAL ★★★

### half pension

Gelegen in Grasellenbach, op 26km van Heidelberg. De kamers zijn voorzien van een flatscreen-tv en een eigen badkamer. Het hotel biedt gratis WiFi in alle ruimtes. In de omgeving zijn tal van activiteiten mogelijk die de wandelaar en fietser zeker zullen bekoren. U geniet het prima ontbijt en uw maaltijden in het eigen restaurant.

## AFREIS: 26 SEPTEMBER 2018

Prijs per persoon: € 475,-  
Toeslag single: € 35,-

