



Wie aan de Loire denkt, denkt natuurlijk aan prachtige kastelen. Maar de streek langs de Loire biedt nog zoveel meer: de mooie heuvelachtige omgeving, de talloze wijngaarden en de historische steden met een rijke geschiedenis maken van deze reis een uitzonderlijke cocktail van natuur, cultuur en een heerlijke gastronomie.

DAG 1

We vertrekken 's morgens over Kortrijk richting Frankrijk. Onderweg houden we in Assevillers een korte ontbijtstop. In Chartres maken we tijd voor een geleid bezoek aan de kathedraal die werd opgenomen in het werelderfgoed van Unesco. Via Orléans en Beaugency rijden we naar het klassieke kasteel van Cheverny dat u misschien ook kent als 'Kasteel Molensloot' uit de verhalen van Kuifje. Na ons bezoek rijden we door naar Tours, onze verblijfplaats, voor avondmaal en overnachting.

DAG 2

In de voormiddag brengen we een uitgebreid bezoek aan het kasteel en de tuinen van Chenonceau, geliefd, gerund en beschermd door vrouwen, waaronder Catherine de Medici. In het middeleeuwse Loches bezoeken we de versterkte stad en het klooster gewijd aan Agnes Sorrel. Tot slot rijden we door tot Amboise. Niet om het Château d'Amboise te bezoeken, wel voor het Château du Clos Lucé, destijds verblijfplaats van Leonardo da Vinci. Toen hij er in 1519 stierf liet hij er drie meesterwerken achter, waaronder de Mona Lisa.

DAG 3

Vandaag voorzien we eerst tijd om Tours beter te leren kennen. Op het programma staan de basiliek St. Martin, de oude binnenstad, de gezellige Place Plumereau en nog veel meer. Later vandaag gooien we het over een andere boeg. In Saumur vinden we immers de grootste wijnkelder van de streek!

DAG 4

We beginnen de dag met een bezoek aan de tuinen van het kasteel van Villandry. Dankzij de schilderijen en de wandtapijten snuiven we hier de sfeer van de Renaissance op. Daarna brengt de bus ons naar het waterslot in Azay-le-Rideau. Aan de buitenkant doet dit kasteel denken aan de Franse middeleeuwen, de binnenkant heeft dan weer de versieringen mee van de Italiaanse Renaissance. We rijden door naar Chinon. Een wandeling door de middeleeuwse stad laat toe op verkenning te gaan naar mooie huizen met houten gevels.

DAG 5

Na het ontbijt besteden we de voormiddag aan een bezoek aan één van de mooiste en grootste kastelen van Frankrijk: het kasteel van Chambord. Opmerkelijk in dit kasteel is de centrale dubbele wenteltrap, hoogstwaarschijnlijk ontworpen door Leonardo da Vinci. Als de ene trap gebruikt wordt om naar boven te lopen en de andere om naar beneden te lopen, dan kom je elkaar nooit tegen. Leuk om eens te proberen! Via Parijs en Lille rijden we terug naar België. Tegen de avond komen we thuis weer aan.



IBIS STYLES TOURS CENTRE ★★★

half pension

Gelegen op 1 kilometer van het centrum van Tours. De moderne kamers zijn voorzien van airconditioning en zijn bereikbaar met een lift. De eigen badkamer heeft een bad of inloopdouche. Het restaurant serveert elke dag regionale specialiteiten.

AFREIS: 20 JUNI 2018

Prijs per persoon: € 475,-
Toeslag single: € 150,-

